



LIEF EN LEED:

OVERLEDEN:

21 maart: Antonia Apolonia van den Bulck-Goense.

24 maart: Franca van Dongen.

03 april: Apolonia Boonman- de Baar.

BIJZONDERE COLLECTES:

14 mei: Caritascollecte- kerkradio

DIENSTEN EN VIERINGEN:

Zaterdag 22 april: zaterdag onder het octaaf van Pasen/vooravond van Beloken Pasen

19.00 uur: presentatieviering vormelingen met voorganger pastoor Fons van Hees en zang van Missicanto. Alle zeventien vormelingen uit onze parochie stellen zich aan u voor. Liturgische kleur: wit/rood.

Meike Boonman, Nisse
Roëlle Boonman, 's-Heerenhoek
Oskar Dubowski, 's-Heerenhoek
Lotte Elstgeest, 's-Heerenhoek
Lara Gerling, Goes
Eva Hoondert, Ovezande
Zoë Joossen, 's-Heerenhoek
Arnoud Mol, 's-Heerenhoek,
Jurian Mol, Kattendijke.
Marsha Polfliet, 's-Heerenhoek.
Bas Rouw, Heinkenszand.
Lukas Schrieks, 's-Heerenhoek
Nicky Steenblok, Ovezande
Jonna den Toonder, Ovezande
Giel Traas, 's-Heerenhoek
Thijs Vermue, 's-Heer Arendskerke
Wisse Voet, Ovezande





Misintenties:

Jobina Vette en ov. fam. * ov. Leden Gedurige Aanbidding * Magdalena Vermue en ov. fam. * Deken de Zwager * Wilhelmina Corstiaanse * Krijn de Jonge.

Let op: vanwege de **Omloop van Borsele** kunnen de toegangswegen naar onze kerk en de parkeerplaatsen bij de kerk enige hinder ondervinden.

Zondag 23 april: Beloken Pasen- Barmhartigheidszondag

Beloken Pasen is de eerste zondag na Pasen (octaafdag van Pasen). Op die dag wordt de paasweek (het paasoctaaf) afgesloten. Deze dag heet sinds het Jubeljaar 2000 Barmhartigheidszondag (of Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid). **Beloken** is het voltooid deelwoord van beluiken, het tegengestelde van ontluiken.

Geen viering in onze kerk; u kunt kerken te Heinkenszand (9.00 uur), Ovezande (9.30 uur), Lewedorp (10.45 uur) of Kwadendamme-Goes (11.00 uur)

maandag 24 april: H. Fidelis van Sigmaringen

(priester en eerste martelaar van de Kapucijner orde, 1578/1622)

20 uur: overleg tekstgroep Eerste Communieviering

dinsdag 25 april: H. Marcus (evangelist) *geen viering in onze kerk.*

woensdag 26 april

13.30 uur: overleg Parochienieuws en website parochiezaal

Donderdag 27 april: H. Petrus Canisius Canisius

werd geboren in 1521 als Peter Kanis. Hij was de zoon van burgemeester Jacob Derickszn Kanis en Jelis van Houweningen. Zijn moeder overleed op zijn vijfde en zijn vader op zijn drieëntwintigste. Na zijn Latijnse school in Nijmegen studeerde hij filosofie en theologie te Keulen en behaalde daarin de doctorsgraad. Hij bezorgde er een uitgave van de mystieke werken van Tauler onder het pseudoniem *Petrus Noviomagus*. Canisius studeerde ook korte tijd kerkelijk recht in Leuven. In 1543 trad hij, na een ontmoeting met de jezuïet Pierre Favre, als eerste Nederlander in bij de toen net opgerichte orde der jezuïeten. Zijn plechtige kloostergeloften deed hij in 1549 te Rome in aanwezigheid van Ignatius van Loyola. In hetzelfde jaar promoveerde hij te Bologna tot doctor in de





godgeleerdheid. Hij doceerde in zijn leven op verscheidene plaatsen in Duitsland. Ook nam hij deel aan twee sessies van het Concilie van Trente.

Petrus Canisius speelde een voorname rol in de Contrareformatie. Onder andere door het schrijven van verschillende catechismussen bestreed hij de Reformatie en de onwetendheid op geloofsgebied onder de katholieken. Zijn beroemdste catechismus is de *Summa Doctrinae Christianae* van 1555 in vraag-antwoord-vorm die in vele talen werd vertaald en ontelbare uitgaven kent. Zijn catechismus beleefde meer dan duizend herdrukken in 26 talen en is daarmee een van de meest herdrukte boeken in de Nederlandse geschiedenis. Canisius overleed te Fribourg in Zwitserland op 21 december 1597 met zijn catechismus in zijn handen.

In 1864 werd hij zalig verklaard en op 21 mei 1925 is hij op grond van aan hem toegeschreven genezingswonderen heilig verklaard door paus Pius XI, die hem tevens de eretitel van kerkleraar schonk. Zijn feestdag wordt op 21 december gevierd; in Nederland, Duitsland en volgens de heiligenkalender van vóór het Tweede Vaticaans Concilie op 27 april.

Koningsdag, Willem-Alexander 50 jaar

geen viering in onze kerk.

Vrijdag 28 april: H. Petrus Chanel (De Heilige Petrus Chanel s.m., geboren

als Pierre Louis Marie Chanel (Cuet, 12 juli 1803 – Futuna, 28 april 1841) was een Franse missionaris. Chanel was afkomstig uit een landbouwersgezin en was als kind schaapherder. Hij was een goede leerling en werd in 1827 tot priester gewijd en vervolgens aangesteld in Crozet, een vervallen parochie. Hij slaagde erin de parochie nieuw leven in te blazen met zijn zorg voor de zieken en hij bracht zo een geestelijke heropleving tot stand. Chanel werd in 1831 lid van de paters Maristen en onderwees drie jaar aan het seminarie van Belley. In 1836 ging hij in een groep van vier priesters and drie broeders Maristen onder de leiding van Bisschop Pompallier naar de eilanden van de Stille Zuidzee. Hij werd met een broeder benoemd op het eiland Futuna. Als gevolg van de vele oorlogen tussen de twee groepen (stammen) op het



eiland, slaagde hij er niet in veel bekeerlingen te maken. Hij was echter wel geliefd, onder andere vanwege zijn zorg voor zieken en gewonden. Chanel had veel moeite om de plaatselijke taal te leren. Niuliki, de inheemse koning van een van de twee stammen, was afgunstig op de invloed die Chanel vooral onder de jongeren geleidelijk kreeg. Hij vermoordde Chanel door hem met een stuk tuingereedschap het hoofd in te slaan. Chanel werd zo de eerste martelaar van Oceanië. Petrus Chanel werd in 1889 zalig verklaard door paus Leo XIII. Zijn heiligverklaring door paus Pius XII volgde in 1954. Zijn feestdag is op 28 april.

Zaterdag 29 april: H. Catharina van Siena: *geen viering in onze kerk.*

Zondag 30 april: derde zondag van Pasen

Deken Holtkampstraat 9 4453 AH 's-Heerenhoek tel. 0113-351264

e-mail: info@rksheerenhoek.nl website: www.rksheerenhoek.nl

bankrek. NL65RABO0128596538

website parochie: www.paterdamiaanparochie.nl





9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen en zang van het dames- en herenkoor. Liturgische kleur: wit.

Misintenties:

ov. ouders Frans Traas-Apolonia Moison en ov. fam. * Laurentius Boonman-Vermue en ov. kinderen * Frans Courtin en Johanna Pieterse * Piet Timmerman en Lucija Stambulac * de meest verlaten zielen * Jan van den Dries-Margaretha Vermue en ov. fam. * Adriaan Hoondert * Nicolaas Boonman en Elisabeth de Jonge.

MISSIETHUISFRONT: ons voormalige dorpsgenoot Pater Marinus Nijsten gaat per 1 mei met emeritaat en zal zijn missiepost in Onverdacht/Billiton (Suriname) verlaten. Hij keert terug naar Nederland en zal zich waarschijnlijk in onze provincie gaan vestigen. Binnenkort hoort u meer informatie over gevolgen en mogelijke beëindiging van bestaan Missiethuisfront.

OPGAVE MISINTENTIES: U kunt tot *dinsdag 18 april* misintenties aanleveren via de brievenbus van ons parochiecentrum of via de mail: winro@zeelandnet.nl. Persoonlijk contact kan natuurlijk ook via tel. 351852 van mevrouw Nel de Winter-Roks. Zet op de enveloppe 'misintenties' zodat we deze ongeopend naar haar kunnen doorzenden.

ZIEKENBEZOEKGROEP:

april: Marlies Westdorp- van Damme

Kapelaan Koningstraat 11, tel. 352387.

Kent u iemand die we mogen verrassen met een ziekenbezoek?

Neem gerust contact op.



MARIA/ MEIMAAND

Elke donderdagavond in de meimaand: 19.00 uur : dagkapel-
bezinningsmoment o.l.v. Maria Bornhijm.

Op **dinsdag 16 mei is er Marialof** om 19.00 uur in onze kerk, verzorgd door de liturgische werkgroep met zang van het dameskoor en bijdragen van basisschoolleerlingen.

KAARTVERKOOP- KERKSNUFFEL: Op **zondag 7 mei** staan de dames van de Kerksnuffel weer achter in de kerk met bijzondere wenskaarten. U bent van harte welkom, na de dienst van 9 uur.

Deken Holtkampstraat 9 4453 AH 's-Heerenhoek tel. 0113-351264

e-mail: info@rksheerenhoek.nl website: www.rksheerenhoek.nl

bankrek. NL65RABO0128596538

website parochie: www.paterdamiaanparochie.nl

