



LIEF EN LEED

Overleden:

Op 8 mei: Jacobus (Jaap) van Eijkeren.

Op 11 mei: Leendert (Leen) Bergwerff.

HOERA... WE ZIJN WEER (BEPERKT) OPEN

Na maanden verplichte sluiting, mogen we weer kerken, maar nog niet zoals 'vroeger'...

Zondag 7 juni: H. Drie-eenheid/ Wat is de Drie-eenheid?

De Bijbel zegt ons duidelijk dat er maar één God is: "Luister, Israël! De HEER, onze God, de HEER is één!" (Deuteronomium 6:4). Tegelijkertijd komen we herhaaldelijk passages in de Bijbel tegen die aantonen dat die ene God bestaat uit meerdere personen. Dat is voor ons moeilijk te vatten. Het is geen logische onmogelijkheid, maar de samenstelling van Gods wezen gaat ons beperkte begrip te boven. Hij is God en wij zijn mensen.

Als we schriftgedeelten lezen over de meervoudigheid van God, zijn er feitelijk drie personen: God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest. We noemen dit de Drie-eenheid. Het woord Drie-eenheid staat niet in de Bijbel. Maar dit begrip wordt duidelijk uiteengezet. Het betekent dat de Ene God bestaat uit drie personen.

De Drie-eenheid in het Oude Testament

Ook in het Oude Testament vinden we teksten die verwijzen naar God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest. Dus God de Zoon kwam niet pas met de geboorte van Jezus Christus. Hij is eeuwig, evenals de Vader en de Geest. Maar in Jezus werd Hij vlees en nam de gestalte van een mens aan.

De Drie-eenheid in het Nieuwe Testament

Op diverse plaatsen in het Nieuwe Testament blijkt dat de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest nauw met elkaar verweven zijn en zonder twijfel aan elkaar gelijk zijn, samen God zijn.

Dus God openbaart zichzelf in de Bijbel als God de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. Allen hebben we nodig. God de Vader is onze Schepper, God de Zoon onze Verlosser, God de Heilige Geest die ons heiligt. En als wij nadenken over God als Drie-eenheid en we dit niet helemaal goed kunnen begrijpen, laten we dan uitbreken in gejubel:

Deken Holtkampstraat 9 4453 AH 's-Heerenhoek tel. 0113-351264

e-mail: info@rksheerenhoek.nl website: www.rksheerenhoek.nl

bankrek. NL65RABO0128596538

website parochie: www.paterdamiaanparochie.nl





Heilig, heilig, heilig! Heer God Almachtig!
Vroeg in de morgen zij U mijn zang gewijd;
Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig!
Drie-enig God die één in wezen zijt!

DIENSTEN EN VIERINGEN:

09.00 uur: Viering van Woord en Gebed, met voorganger
pastoraal werkster Alida van Veldhoven.

*Let op: deze dienst is **enkel via internet** te volgen, omdat wij het
maximale aantal van 30 personen te beperkt vinden, ten opzichte van
het reguliere aantal kerkgangers dat wij op zondagen mogen
begroeten.*

**In Goes bent u welkom in de dienst om 11.00 uur, als u vooraf
reserveert**, maar die reserveringstijd gold tot donderdag. Ook deze
dienst (met voorganger pastoor Fons van Hees) is digitaal te
volgen via kerkdienstgemist.nl

Zondag 14 juni: Sacramentszondag (liturgische kleur: wit)



**10.45 uur: eucharistieviering
(digitaal)** met voorganger pastor
Harrie Buijssen.

*Let op: vanaf deze datum kan men
weer (beperkt- onder strikte
voorwaarden) in sommige kerken
communiceren.*

**U dient vooraf te reserveren in:
Ovezande (zaterdag 19 uur),**

Heinkenszand (zo. 9 uur) en Goes (zo. 11.00 uur) . De kerken in
Kwadendamme en Lewedorp blijven toe 1 juli gesloten.

Zondag 21 juni: 12^e zondag door het jaar (liturgische kleur: groen)

Deken Holtkampstraat 9 4453 AH 's-Heerenhoek tel. 0113-351264
e-mail: info@rksheerenhoek.nl website: www.rksheerenhoek.nl
bankrek. NL65RABO0128596538
website parochie: www.paterdamiaanparochie.nl





09.00 uur: eucharistieviering (digitaal) met voorganger pastoor Van Hees.

U kunt kerken te Heinkenszand (za. 19 uur); Ovezande (zo. 9.30 uur) en Goes (zo. 11 uur) maar vooraf reserveren!

Zaterdag 27 juni: OLV van Altijddurende Bijstand
19.00 uur: Eucharistieviering (digitaal) met voorganger pastoor Van Hees.

Zondag 28 juni: 13^e zondag door het jaar (liturgische kleur: groen)
Enkel kerk/ met reservering te: Heinkenszand (09.00 uur), Ovezande (09.30 uur), Goes (11.00 uur).

KERKBIJDRAGE – WANNEER BETALEN?

Velen van u hebben afgelopen week Parochienieuws ontvangen + acceptkaart kerkbijdrage. Sommigen vroegen zich af: ‘Moet ik nu weer betalen? Ik heb mijn bijdrage al gedaan?’

Wees gerust. Als u al betaald heeft, is deze kaart enkel een herinnering dat u ons niet vergeet. In de bijlage zag u hoeveel geld er in de afgelopen jaren omging in onze kern. Ruim vijftig procent van onze parochianen dragen een steentje bij, maar dat betekent dat iets minder dan de helft dat niet (nog niet) doet.

HOE MOET DAT NU MET COLLECTEREN EN COLLECTEGELDEN?

De kerk van 's-Heerenhoek is nog niet toegankelijk voor kerkgangers en dat vinden we allemaal jammer. De dames van de schoonmaakploeg hebben de kerk weer een extra beurt gegeven en de bloemengroep ging gewoon door met het versieren van het priesterkoor.

Nu we enkel via Kerk-TV u kunnen bereiken, willen we u het volgende voorleggen:

Deken Holtkampstraat 9 4453 AH 's-Heerenhoek tel. 0113-351264

e-mail: info@rksheerenhoek.nl website: www.rksheerenhoek.nl

bankrek. NL65RABO0128596538

website parochie: www.paterdamiaanparochie.nl





- **Collecteren:** tot 1 juli zijn er geen kerkgangers en dus geen mogelijkheden om collectes te houden. Dat scheelt wekelijks toch zo'n € 100.- inkomsten.
- **Misintenties:** we kunnen pas vanaf 1 juli weer misintenties opnemen in onze vieringen, omdat we dan met 100 kerkgangers onze kerk openstellen! De overledenen van de laatste periode noemen we natuurlijk wel!



Luister -en kijkgeld

Weet u het nog? Tot 2000 kenden we dit begrip en betaalden we automatisch een bijdrage voor radio en tv (als je keek, maar wie had er toen geen tv?). Vanaf 2000 betalen we via de belastingen -zonder dat we er erg in hebben) een klein percentage om NPO 1-2-3 en de openbare radiozenders in ere te houden.

Nu we enkel kijkers en luisteraars hebben voor kerkdiensten, is het misschien een idee om een kleine bijdrage te leveren om deze diensten ook voor de toekomst veilig te stellen. Sinds 2012 zenden we uit en betaalden enkel luisteraars via de Kerkradio (Lucas-kastje) ruim honderd euro per jaar. Nu internet voor velen beschikbaar is, vervallen die kosten en kunnen we ook Kerk-TV voor iedereen aanbieden via www.kerkdienstgemist.nl

Wilt u een bijdrage voor dit doel geven? Stop dan uw gift in een enveloppe met het woord **KIJKGELD**. Wij zullen deze giften benutten om deze moderne voorziening in stand te houden.

U kunt ook per bank de reguliere of speciale collectes overmaken: zie gegevens hieronder. Elke euro is welkom!



Benoeming priester De Deckere in onze parochie



Bisschop mgr. Jan Liessen heeft pater **Thaddeus de Deckere** met ingang van 1 juni benoemd tot priester en teamlid van het pastoraal team in de Heilige Mariaparochie Walcheren en de Heilige Pater Damiaanparochie.

Pater De Deckere is 60 jaar oud. Hij is geboren in Hulst en opgegroeid in Zeeuws Vlaanderen. In 1991 werd hij tot priester gewijd voor de congregatie van

Mill Hill. Tot 2010 is hij als missionaris werkzaam geweest in India. De afgelopen tien jaar heeft pater De Deckere in Engeland gewoond en zich daar ingezet voor de congregatie van Mill Hill. Eind vorig jaar is hij naar Nederland gekomen om zich te oriënteren op een pastoraal-missionaire taak in ons land.

Voorlopig woont hij in Burgh-Haamstede, maar in de nabije toekomst zal hij een woonplek verkrijgen in Middelburg.

Op **zondag 5 juli** zal hij worden geïnstalleerd als teamlid in de H. Maria Magdalenakerk te Goes om 11.00 uur. Gezien de beperkende maatregelen per 1 juli mogen slechts 100 kerkgangers deze speciale dienst bijwonen en zal er met reserveringen moeten worden gewerkt. Rekening houdend met een aantal genodigden is de mogelijkheid tot fysiek kerkbezoek zeer beperkt.

Dat betekent verder dat op deze zondag/ 5 juli er in onze kerk GEEN dienst zal zijn. In andere kerken vinden wel vieringen plaats, maar daarover later meer.

Wij wensen hem en alle teamleden een prettige werkperiode toe!