

## LIEF EN LEED:

### OVERLEDEN:

07 januari: Johannes Adriaan (Jan) de Jonge.

### BIJZONDERE COLLECTES:

05 februari: Caritas-collecte, nood in eigen parochiekern/ kosten Vastenactie 2017.

**Zondag 22 januari: 3<sup>e</sup> zondag door het jaar/ H. Vincentius**

**09.00 uur: Viering van Woord en Communie** met voorganger pastor Wiel Hacking en zang van het dameskoor.

### Misintenties:

Martien Vermue \* Miny Spelier – de Jonge \* Cornelia Rijk \* Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk \* Frans Courtin en Johanna Pieterse \* Tilly Vermue-Joossen \* Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. \* **H. Anthonius.** \* Piet Remijn en ov. fam. \* Kees Ars en fam.\* Wilhelmina Corstiaanse.



De heilige Antonius de Grote, te herkennen aan het varken en de kluizenaarsstaf.



**Dinsdag 24 januari: H. Franciscus van Sales**

De heilige **Franciscus van Sales** (Kasteel Sales bij Thorens, 21 augustus 1567 – Lyon, 28 december 1622) was bisschop van Genève en Annecy, ordestichter en mysticus. Hij is een katholieke heilige en kerkleraar.

**Woensdag 25 januari: Bekering van de heilige apostel Paulus**



**Donderdag 26 januari: HH. Timoteüs en Titus** (bisschoppen)

**Zaterdag 28 januari: H. Thomas van Aquino** (priester en kerkleraar)

Deken Holtkampstraat 9 4453 AH 's-Heerenhoek tel. 0113-351264

e-mail: [info@rksheerenhoek.nl](mailto:info@rksheerenhoek.nl) website: [www.rksheerenhoek.nl](http://www.rksheerenhoek.nl)

**bankrek. NL65RABO0128596538**

website parochie: [www.paterdamiaanparochie.nl](http://www.paterdamiaanparochie.nl)



## Vooravond van 4<sup>e</sup> zondag van het jaar

**19.00 uur: eucharistieviering** met voorganger pastoor Fons van Hees en zang van Missicanto. Liturgische kleur: groen.

### Misintenties:

Jobina Vette en ov. fam. \* ov. fam. Remijn – Huige \* Betje , Pieter en Janna Rijk en ov. ouders \* ov. Leden Gedurige Aanbidding \* de meest verlaten zielen \* Pieter Pover en ov. fam. \* Magdalena Vermue en ov. fam. \* Cornelia Boonman-van 't Westende \* \* Frans Rijk \* ov. fam. Hubrecht Vermuë-de Winter \* Deken de Zwager.

## Zondag 29 januari: 4<sup>e</sup> zondag van het jaar

**LET OP: GEEN VIERING IN ONZE KERK**

*Wel te Heinkenszand: 9.00 uur/ 9.30 uur: Ovezande/ 10.45 uur; Lewedorp.*

## Maandag 30 januari:

**20.00 uur: overleg speciale werkgroep Pater Damiaanviering 2017**

in Willibrorduszaal.

## Dinsdag 31 januari: Don (Johannes)

### Bosco

Hij werd geboren als zoon van een arme boer, Francesco Bosco, en diens echtgenote, Margherita Occhiena (1788-1856), die met hard werken hun kost verdienden. In 1817, toen hij amper twee jaar oud was, stierf zijn vader.

Op tienjarige leeftijd had hij in een droom "de jeugd" als werkterrein gezien. Die droom is verscheidene keren teruggekeerd. De jeugdijaren van Giovanni waren niet gemakkelijk. Toch kon hij in 1841 na zijn studies priester worden.

Tijdens zijn priesterschap leerde Don Bosco de trieste levensomstandigheden van de jongens kennen in de voorsteden van Turijn. Jonge mensen doolden door de straten, werkloos, verloren, tot het ergste bereid. Hij wilde een eind maken aan die sociale wantoestanden. Het begon met een ontmoeting met een ontmoedigde jongen. De jongen bracht na een goed gesprek vrienden mee. Zo groeide een centrum waar de jongens terecht konden.





Giovanni probeerde goede arbeidsovereenkomsten af te sluiten tussen werkgevers, de jongens en hemzelf. Hij bouwde huizen, waar arme jongens konden uitgroeien tot geschoolde werkkrachten, eerlijke mensen en goede christenen.

Don Bosco liet zich niet meeslepen in de politieke en sociale twistpunten van die dagen. Hij streefde naar het onmiddellijk haalbare. Daarvoor had hij de steun en de medewerking van iedereen nodig. Dankzij de hulpmiddelen van velen heeft hij de armen goed gedaan.

Op aanraden van minister Rattazzi en Paus Pius IX stichtte hij de Salesianen en de Zusters van Don Bosco. Zo groeide het werk van Giovanni voor jongeren wereldwijd. In [1934](#) werd Don Bosco [heilig](#) verklaard. Zijn sterfdag, 31 januari, is tevens zijn feestdag. In 2006 werd zijn moeder door paus Benedictus XVI eerbiedwaardig verklaard, dit vanwege haar betrokkenheid met en steun aan haar zoon.

Onze basisschool is in oktober 1963 naar hem vernoemd. Ook na verbouwing, uitbreiding en nieuwbouw bleef zijn naam bewaard.

## Donderdag 2 februari: Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)

**Maria-Lichtmis** of kortweg **Lichtmis** is een christelijk feest dat op 2 februari gevierd wordt. Het is de herdenking van de "Opdracht of Presentatie van de Heer in de Tempel", waarbij Jezus, zoals elk joods jongetje, wordt opgedragen aan God (zie Lucas 2: 22-40). Daarnaast herdenkt men het zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na de geboorte van Jezus volgens de Joodse wet (Leviticus 12) moest brengen; vandaar de Latijnse naam *Purificatio Mariae*.



**Geen viering in onze kerk.**

Deken Holtkampstraat 9 4453 AH 's-Heerenhoek tel. 0113-351264

e-mail: [info@rksheerenhoek.nl](mailto:info@rksheerenhoek.nl) website: [www.rksheerenhoek.nl](http://www.rksheerenhoek.nl)

**bankrek. NL65RABO0128596538**

website parochie: [www.paterdamiaanparochie.nl](http://www.paterdamiaanparochie.nl)







**OPGAVE MISINTENTIES:** U kunt tot *dinsdag 24 januari* misintenties aanleveren via de brievenbus van ons parochiecentrum of via de mail: [winro@zeelandnet.nl](mailto:winro@zeelandnet.nl). Persoonlijk contact kan natuurlijk ook via tel. 351852 van mevrouw Nel de Winter-Roks. Zet op de enveloppe 'misintenties' zodat we deze ongeopend naar haar kunnen doorzenden.

**ZIEKENBEZOEK GROEP:** januari: Ria Remijn, tel. 404386.



### **BOODSCHAP van Paus Franciscus**

Onze paus staat bekend om zijn betrokkenheid met wereldzaken. Hij schuwt niet om uitspraken te doen en zijn mening te geven over gebeurtenissen die de wereld bezig houden.

Deze keer aandacht voor de vluchtelingenstroom, die onophoudelijk blijkt te zijn.

De volledige tekst van zijn brief-boodschap kunt u *achterin de kerk* aantreffen en meenemen.

### **Vrijdag 3 februari: Eerste vrijdag van de maand- H. Blasius**

Blasius is vooral bekend als de beschermheilige van hen die lijden aan keelaandoeningen. Binnen de katholieke Kerk wordt in veel parochies op 3 februari na de mis de Blasiuszegen gegeven, waarbij de priester of de diaken twee - tijdens Maria Lichtmis gewijde -kaarsen kruiselings voor iemands keel houdt. Hierbij wordt de volgende zegen uitgesproken: ('Moge God u op voorspraak van de heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest').

De cultus rond Blasius nam een hoge vlucht in de elfde en twaalfde eeuw. Hij is een van de veertien heilige helpers. In Engeland staat hij bekend als patroon van de wolwerkers.

In Heinkenszand is de kerk naar deze heilige vernoemd, nadat eerder onze vorige kerk / de eerste in 's-Heerenhoek gesticht, in 1797 naar Blasius en Willibrordus werd vernoemd. Bij de bouw van de huidige kerk (1874) bleef de naam Willibrordus in ons dorp, omdat Blasius zijn eigen kerk in Heinkenszand kreeg in 1866.

Zijn naamdag wordt in de katholieke kerk gevierd op 3 februari, in de orthodoxe kerken op 11 februari.

