

**Parochie Heilige Willibrordus****Deken Holtkampstraat 9****4453 AH 's-Heerenhoek**

Telefoon parochiecentrum: 0113-351264

Nieuwe website: [www.rksheerenhoek.nl](http://www.rksheerenhoek.nl)e-mail parochiecentrum: [info@rksheerenhoek.nl](mailto:info@rksheerenhoek.nl)E-mail secretariaat : [rksheerenhoek@zeelandnet.nl](mailto:rksheerenhoek@zeelandnet.nl)

wekelijkse bijlage

*bank: Rabobank: 1285.96538**ING-bank : 286578*

- **Overleden:**

**15 september:** Piet Groenewegen, 87 jaar, Blikhoek 16.

**15 oktober:** Catharina Pree, oud: 91 jaar; Ter Weel te Goes.

**19 oktober:** Petrus Faes, 84 jaar, echtgenoot van Corrie Faes-Westdorp; Theresiaplein 15 's-Heerenhoek; de uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 23 oktober om 13.30 uur, waarna de crematie plaats vond in Middelburg.

- **Schema van extra collectes in oktober**

- 23/24 oktober: regionale Caritas.

**Zaterdag 23 oktober: kindernevendienst/ viering**

**19.00 eucharistieviering** met voorganger pater Paul en zang van Missicanto. Liturgische kleur: groen.

**Misintenties:**

Jobina van den Dries \* ov. ouders Willem van 't Westeinde en Paulina de Baar \* Jobina Vette en ov. fam. \* Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders \* ov. ouders Harry Soeters en Margaretha de Jonge \* Aalbrecht van den Dries-Jobina de Jonge en ov. fam. \* ov. ouders Pree-Martens, Jan en Toos.

**Zondag 24 oktober: 30<sup>e</sup> zondag door het jaar****Wereldmissiedag**

**9.00 uur: eucharistieviering** met voorganger pastor Harrie Buijssen en zang van het dameskoor. Liturgische kleur: groen.

*Misintenties:*

Harry Verhoeven en Dina Verhoeven-de Jonge \* Magdalena Vermue \* ov. ouders Willem van 't Westeinde en Paulina de Baar \* Laurentius Rijk-Cornelia Rijk-Vermuë en ov. fam. Louise van Eijkeren ov. ouders en fam. \* Nicolaas Boonman en Elisabeth de Jonge \* Willem Remijn-Clasina Rijk en Jobina Almekinders \* Stien Kroon \* Cornelis de Jonge en ov. fam. de Jonge-Pieters.

**Donderdag 28 oktober: HH. Simon en Judas (apostelen)**

Geen viering in onze kerk.

**Zondag 31 oktober: 31<sup>e</sup> zondag door het jaar**

**9.00 uur: eucharistieviering** met voorganger pater Paul en zang van het herenkoor. Liturgische kleur: groen.

*Misintenties:*

Jacques Spelier en Joke Spelier Rijk \* Mari Franse \* Adrianus Franciscus Franse en Wilhelmina Franse-Franse \* Joke Capello \* Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. \* Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. \* Laurentius Boonman-Vermue en ov. kinderen\* Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk \* Frans Courtin en Johanna Pieterse \* de meest verlaten zielen \* Sjef Bordui-Maria de Vos en ov. fam. \* Jacobus Boonman en Johanna Rijk \* Kees van den Dries \* Stien Kroon \* Corrie Traas-Stokx \* ov. fam. Martens-Buteijn \* Piet van de Waart \* ov. ouders van de Waart-Janse \* uit dankbaarheid voor een goede gezondheid.

## Maandag 1 november: Allerheiligen

Geen viering in onze kerk

## Dinsdag 2 november: Allerzielen

**19.00 uur: woord- en communiedienst** met voorganger Jeanine Heezemans en met muzikale ondersteuning van het dameskoor.

### *Misisntenties:*

Eduard de Moor en Clasina de Moor-de Jonge \* Clazien Rentmeester-Rijk en dochter Mariëtte Rentmesster \* ov.ouders Willem van 't Westeinde en Paulina de Baar \* Henny Nette-Jasperse \* ov.ouders Frans Traas-Apolonia Moison, zoon Piet en schoondochter Corrie Traas-Stokx \* Cornelis de Jonge \* Adriaan Rijk-Dymphna Lodiers en zoon Rinus \* Cornelis Rentmeester-Cornelia van 't Westeinde en Leo \* Johanna en Maria Martens en fam. \* Jacobus de Winter en Cornelia Zuidhof \* Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders \* Cornelis Verdonk en Anna van der Heijden \* ov. ouders Bart en Janna Geijs-Franse \* Jan Franse \* de meest verlaten zielen \* ov. Leden van de K.V.O. \* Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. \* Jacobus Hoondert \* Jan Schrieks \* Arjaan de Jonge en ov. fam. \* Han van den Dries \* Job Rijk en Mientje Huige \* Jacobus Vermue en dochter Leny \* Milou Steinmeier \* Jaap van Eijkeren en Corrie van Eijkeren-Klap \* ov. ouders Pieter Rijk en Johanna Knopjes \* Pieter van de Pas en ov. fam. \* Jan Werri en ov. fam. \* Adrie Moison ov. ouders en fam. \* ov. ouders Gerard Peperzak-Johanna Bal en dochter Tiny \* Lourentius Oosthoek en ov. fam. \* fam. A. van 't Westeinde-de Jonge, kinderen en kleinkinderen.

*We bidden in het bijzonder voor alle overledenen van het afgelopen jaar (1 november 2009-1 november 2010).*

## Wetenswaardigheden:

- **Inleverdatum misintenties:** dinsdag 26 oktober a.s.  
(kosten 10,50) via brievenbus bij het parochiecentrum/nr. 9  
of via Nel de Winter thuis.
- **Ziekenbezoekgroep contactadres oktober:**



mevr. Jo Paree-Hoondert,  
Burg. Timansweg 7/9 tel. 351273.

### november

mevr. Saar de Jonge- van Eijkeren,  
Kuijpersdijk 12, tel. 351393



**Wereldmissiedag:** Missiezondag gaat terug op de missionaire beweging in de 19<sup>e</sup> eeuw. Missiecongregaties ontstonden en in 1926 wees Paus Pius XI de een na laatste zondag van oktober aan als Wereldmissiezondag.

Op deze zondag wordt in alle kerken aandacht besteed aan het missiewerk over de gehele wereld. Speciale

aandacht voor de katholieke kerk in Ethiopië. De Rooms - Katholieke Kerk vormt een kleine minderheid in Ethiopië en bestaat uit ongeveer 500.000 tot 750.000 mensen, 0,7 % van de bevolking. Ondanks dat kleine aantal is ze zeer actief op sociaal maatschappelijk gebied. Na de overheid is de kerk de tweede organisatie die zich inzet voor ontwikkelingswerk, scholing, zorg voor de armen, ziekenhuizen, etc.

## Mariaviering in oktober

In de maanden mei en oktober wordt er in onze kerk altijd aandacht geschonken aan Maria. Tijdens een avondviering op dinsdag wordt er gezongen en gebeden; het “Weesgegroet” staat dan centraal. Het is ook een goede gewoonte dat kinderen meewerken aan deze viering. Op 5 oktober was er weer een Mariaviering en maar liefst 16 kinderen waren actief betrokken. Na afloop waren er complimenten voor hen. Ook waren er 2 parochianen die vertelden in deze viering wat Maria in

hun leven betekent. We willen graag deze gedachten graag aan alle parochianen doorgeven.

### **Wat betekent Maria in mijn leven?**



*Heel, heel veel!*

*Als kind ging ik al een kaarsje branden bij haar beeltenis. Daarna bad je een Weesgegroeetje, of misschien wel drie!*

*Toen ik volwassen geworden was, bad ik meer met aandacht en is Maria meer een tussenpersoon geworden tussen God en de mens.*

*Ik herinner me nog de dood van mijn moeder. Ik zat diep in de put! Maar het leven gaat verder. Ik bad tot Maria of ze me wou helpen. Vooral later, toen ik mijn moeders taak overnam. Ik vroeg haar kracht en moed. Ze heeft me geholpen. Denk niet, wat prachtig, want in 's-Heerenhoek waren meer meisjes die de taak van hun moeder overnamen na hun dood en met goed gevolg.*

*Later toen mijn beide broers stierven, vroeg ik ook weer aan Maria om hulp en kracht om dit leed te dragen. Ook hier vond ik haar hulp en zij hielp me het verdriet te verwerken. Zo is Maria een tussenpersoon tussen God en mij.*

*Zo zal altijd 's zondags een kaarsje branden bij haar beeltenis. Ik bied haar mijn verdriet en vreugde aan van de afgelopen week en vraag haar weer alle hoop en hulp in de komende week. Ook vraag ik haar deze dingen voor mijn broers, zusters en vrienden. Zo krijgt alles zijn geloof!*

### **Mijn Mariahoekje**



*Mijn diepste herinnering van het Rozenkransgebed gaat terug naar mijn jeugd. Vader of moeder baden voor en wij raffelden het na. Over de betekenis van het gebed werd niet gesproken. In die tijd werd er niet zoveel uitleg*

*gegeven over het waarom..Toch neem je het in je opvoeding meeen blijft het bij je. Zo is het Mariahoekje ontstaan in ons huis. Telkens bij de een of andere gebeurtenis wordt er een kaarsje ontstoken bij mijn Mariabeeldje. Ik erfde dit beeldje van iemand uit het klooster. Er komt bij het beeldje een kaarsje te staan en een bloemetje. Als er een dierbare komt te overlijden, komt het bidprentje erbij te staan; een fotootje of iets anders tastbaars. Het kaarsje wordt ontstoken. Alles blijft wel een*

*maand staan, waardoor ik speciaal aan diegene denk en hem of haar in mijn gebeden gedenk. Door een ernstige gebeurtenis in mijn leven wordt het Mariahoekje mijn steunhoekje. Het wordt steeds specialer. Het hoekje breidde uit door een bezoek aan Rome en er komt een rozenkrans bij, gewijd door de Paus. Door de geboorte van mijn kleinkinderen wordt het ook een dankhoekje voor het nieuwe leven. Ook na een bezoek aan Lourdes voelde ik me gesteund door Maria. Het gevoel kan ik niet uitleggen, maar het kan een mens troost brengen. Ik hoop dat ik mijn hoekje nog lang kan blijven omarmen.*

### **Caritas-collecte in oktober**

Allereerst wil ik u namens de Caritas en het Missiethuisfront hartelijk danken voor u gulle gave voor de collecte van vorige maand. Dankzij uw steun hebben we ruim € 200,- mogen ontvangen voor het Missiethuisfront. Hartelijk dank.

De Caritas 's-Heerenhoek neemt sinds jaren deel aan het regionaal samenwerkingsverband van alle Caritassen. Hierin wordt informatie uitgewisseld en gewerkt aan de regionale afstemming. De Caritassen in de regio kiezen en ondersteunen gezamenlijk een regioproject.

In alle parochies wordt in dit weekend gecollecteerd voor dit regioproject. Met uw gave wordt in Ghana een project ondersteunt van Friedl Nelissen.

Friedl Nelissen is afkomstig uit Goes en heeft haar vaste baan en een veilig bestaan ingeruild om zich in Accra (Ghana) in te zetten voor een project met lichamelijk gehandicapte mensen. Helaas worden zij in Ghana niet als “volwaardig mens” gezien. Door hen te helpen met het



maken van een plan van aanpak om een eigen bedrijfje te starten, kunnen zij in hun eigen levensbehoefte voorzien. Het project, Hope for Life, helpt hen ook door het beschikbaar stellen van een container,



gereedschap en overige materialen om hun business te vergroten. Zo is bv een kapster die eerst alleen bekenden en familie als klant had in staat gesteld om een winkeltje te openen. Nu heeft ze vijf of zes klanten per dag. Voor een andere deelnemer is een diepvries gekocht zodat ze ook water kan verkopen (in Ghana hebben ze geen drinkwater. Ze verkopen op straat waterzakjes als drinkwater).

Op termijn kunnen de deelnemers de materialen kopen. Elke maand betalen ze een bepaald bedrag terug. Door dit project wordt hen een alternatief geboden voor het bedelen op straat.

Zodra iemand zelfstandig kan werken, kan een nieuwe deelnemer worden geholpen die tevens wordt ondersteunt door andere deelnemers.

Uw bijdrage is geen gift, maar een start van een bedrijfje voor een menswaardig en zelfstandig bestaan.

*Namens Friedl Nelissen en de Caritas hartelijk dank.*

### **Allerzielen: 2 november 19 uur**



Op 2 november zullen we tijdens deze dienst alle overledenen herdenken, maar vooral hen die afgelopen jaar kwamen te overlijden. In het begin van de dienst zullen alle misintenties worden voorgelezen.

Later in de dienst zullen alle overledenen (periode 1 november 2009- 1 november 2010) met name worden genoemd en herdacht middels het gedachteniskruisje. Na de dienst is er gelegenheid om de laatste rustplaats van uw dierbaren te bezoeken en een gedachtenislichtje te plaatsen.

Tijdens deze dienst zijn er twee collectes: de eerste (all-in) is mede bedoeld voor de kosten van deze dienst; de tweede is een speciale collecte voor onderhoud en verbetering van het kerkhof. Men vraagt een bijdrage voor een tweede waterbron.

## **Familieverantwoordelijke/grafrechten**

Bij ieder overlijden vult de begrafenisondernemer in overleg met de familie wie de familieverantwoordelijke is van degene die overleden is.

De verantwoordelijke wordt bijvoorbeeld aangeschreven om het gedenkkrusje op 2 november op te halen of voor het verlengen van de grafrechten.

Ook Indien er iets met het graf gebeurt zoals jaren geleden de grote grafschennis, waarbij het goed is dat je nabestaanden snel kunt informeren.

Mensen zijn niet meer honkvast en verhuizen steeds vaker. In het verleden woonden nabestaanden in de omgeving van de parochie. Nu kom je adressen vanuit heel Nederland tegen. Iemand die binnen het dorp verhuist is nog wel te traceren. Op dit moment worden weer voorbereidingen getroffen voor het aanschrijven i.v.m. *verlenging van de grafrechten*. Gelukkig komen de meeste brieven op het juiste adres aan. Helaas komen ook de nodige brieven met “onbestelbaar verhuist” terug. Anderen geven aan dat ze al zoveel graven op hun naam hebben staan, dat je maar eens bij een ander familielid moet aankloppen. En dan begint voor ons het enorme zoektocht. Als beheerders van het kerkhof zijn we hiervoor niet verantwoordelijk en de gewijzigde Wet op de Lijkbezorging per 1 januari 2010 maakt het ons ook gemakkelijker een graf te ruimen. Echter het laatste wat we willen is een graf ruimen waar nabestaanden geen weet van hebben. Wij constateren dat bepaalde personen- meestal de familieoudste- heel veel graven op zijn/haar naam hebben staan.

Voor ons als beheerders geen probleem, maar de familieoudste is meestal ook al op leeftijd en heeft ook niet het eeuwige leven. Meestal zijn familieleden niet meer bereid de verlengingskosten te betalen.

*Daarom de volgende oproep:*

- Ga eens na of u voor een graf de familieverantwoordelijke bent, en hebt u bij uw verhuizing uw nieuwe adres doorgegeven.
- Hebt u veel graven op uw naam staan bespreek het eens met uw familieleden of u de verantwoordelijkheid kunt delen.

Tot slot.

Veel mensen vragen wat er gebeurt wanneer de grafrechten niet meer verlengd worden en een graf geruimd wordt. Het monument wordt eraf gehaald en vernietigd. Wordt iemand later op die plaats begraven dan worden de stoffelijke resten geschud d.w.z. ze blijven in hetzelfde graf maar worden iets dieper gelegd.. Hebt u over bovenstaande vragen of wilt u wijzigingen doorgeven, neem dan contact op met onderstaande beheerders

- Kees Rentmeester; 0113-351687 of 06 10170143/ Mail: Rentmeester-fr@kpnplanet.nl Van Steestraat 20, 4453 AR 's-Heerenhoek
- Tiny Polderdijk van 't Westende; 0113-351858/ Mail:Rinuspold@zeelandnet.nl. Burgemeester van Horsighstraat 5 4453 CP 's-Heerenhoek