

## LIEF EN LEED:

### Overleden:

09 september: Kees Peeters

## BIJZONDERE COLLECTES:

18 oktober: Wereldmissie-zondag (Missio)

## VIERINGEN EN DIENSTEN



**Zondag 4 oktober: 27<sup>e</sup> zondag door het jaar/  
H. Franciscus van Assisi/ Werelddierendag.**

**9.00 uur: eucharistieviering** met voorganger  
pastor H. Buijssen en zang van het dameskoor.

### Misintenties:

Chris Hoondert \* Marinus Rijk \* Pieter Vette en  
fam. Vette-Boonman \* Jrgt. Apolonia Traas-  
Moison, Frans Traas en ov. fam. \* Frans en Ko

Martens \* Adriaan van den Dries \* Piet Timmerman en Lucija  
Stambulac \* Bas en An Balleur \* Laurant de Winter en ov. fam.  
\* Anthonia Vermue en ov. fam. \* Jaap Vermue \* Adriaan Rijk-  
Dymphna Lodiers en zoon Rinus \* Han van den Dries \* Pieter  
van 't Westeinde.

*Na afloop: koffiehoek, achter in de kerk.*

**Dinsdag 6 oktober: H. Bruno** (priester)

**19.00 uur: Mariaviering** met medewerking van de  
liturgische werkgroep, kinderen van de basisschool en het  
dameskoor. 10 kinderen bidden mee in deze viering en 2  
parochianen vertellen wat Maria in hun leven betekent.  
Bekende marialiederden verzorgt door het dameskoor  
worden gezongen. Het Allerheiligste staat uitgesteld.





## Woensdag 7 oktober: H. Maagd Maria van de Rozenkrans;

*Geen viering in onze kerk, vanwege de viering op dinsdagavond.*



**19.00 uur: vertoning film 'Pater Damiaan, de grootste held van België' en tentoonstelling in Willibrorduskerk en parochiezaal te Zierikzee, Hoge Molenstraat 86/ Mosselstraat 4.**

## Zaterdag 10 oktober: Heiligverklaring Pater Damiaan

**19.00 uur: eucharistieviering in de Willibrorduskerk te**

**Zierikzee, bestemd voor de gehele parochie; vertegenwoordigers van alle parochiekernen nemen deel aan deze bijzondere viering; u bent van harte uitgenodigd! Na afloop is er een gezellig samenzijn.**

**Oktoberfeest XXL op het feestterrein nabij Boonmanstraat/Raasstraat**



**Frans Duijts, Wolter Kroes en Django Wagner staan op 10 oktober op de Bühne van het Oktoberfeest XXL in 's-Heerenhoek.**

Vanwege het 55-jarig bestaan van carnavalsstichting De Koenkelpot, die het evenement bovendien voor de 15e keer organiseert, wordt XXL uitgekapt.

Jan Smit, naamgenoot van de zanger uit Volendam, presenteert het feest en zorgt als dj voor de Nederlandstalige muziek. Duijts, Kroes en Wagner geven een spetterend optreden.

Ook staat de Zeeuwse De Dijk-coverband Dubbel D op het podium voor een aantal optredens. Aan de Raasstraat te 's-Heerenhoek wordt op 10 oktober een festivalterrein met een Mega feesttent ingericht.

**Het Oktoberfeest XXL begint om 19:00 uur en duurt tot 02:00 uur.**



## Zondag 11 oktober: 28<sup>e</sup> zondag door het jaar/H. Gummarus

**09.00 uur: eucharistieviering** met voorganger pastoor Van Hees en zang van het herenkoor.

### Misintenties:

Marian de Jonge-de Jonge \* Jan Stokx \* Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. \* ov. ouders Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen \* Cornelis de Jonge en Cornelia en Gessel en ov. fam. \* Frans Courtin en Johanna Pieterse \* lev. Leden Gedurige Aanbidding \* Johannes Smits en ov.fam. \* ov. fam. Hubrecht Smits en Magdalena de Jonge \* Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. \* ov. fam. Hubrecht Vermuë-de Winter \* ov. fam. Vermue-Priem \* ov. ouders Simon Boonman-Pieterella de Baar en ov. fam. \* Hugo Ars-Magdalena Aes-Rijk en zoon Bertus

## Donderdag 15 oktober: H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares

*Geen viering in onze kerk.*

## Zondag 18 oktober: Wereldmissiedag/ 29<sup>e</sup> zondag door het jaar

**09.00 uur: eucharistieviering** met voorganger pastor Harrie Buijssen en samenzang.

### Misintenties:

Adriaan van den Dries \* Cornelia Rijk \* Tilly Vermue-Joossen \* Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee \* Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. \* Ko van den Dries ov. ouders en zussen Jo en Corrie \* Adriaan Rijk-Dymphna Lodiers en zoon Rinus \* Krijn de Jonge \* Nicolaas Boonman en Elisabeth de Jonge.





## OPGAVE MISINTENTIES:

U kunt tot dinsdag 6 oktober misintenties aanleveren via de brievenbus van ons parochiecentrum of via de mail: [winro@zeelandnet.nl](mailto:winro@zeelandnet.nl). Persoonlijk contact kan natuurlijk ook via tel. 351852 van mevrouw Nel de Winter-Roks. Zet op de enveloppe 'misintenties' zodat we deze ongeopend naar haar kunnen doorzenden.



## ZIEKENBEZOEK GROEP:

Geef uw verzoek door via de contactpersoon van deze werkgroep. **Oktober:** Annelies van Craenenbroeck, tel.

351364.

## KERKHOF



Onze begraafplaats naast de kerk wordt dagelijks door nabestaanden van overledenen bezocht. Velen ervaren dit kerkhof als een prachtige rustplaats en spreken regelmatig hun waardering uit

voor het onderhoud dat door de leden van de kerkhofwerkploeg (meestal op woensdagen) wordt uitgevoerd.

Met name in de herfstmaanden ontstaan rondom rustplaatsen vuilophopingen en verliezen perkplanten vaak hun bloemen en blad. Kerkhofwerkers mogen geen werkzaamheden aan graven verrichten; het onderhoud aan paden en algemeen groenbeheer zijn immers hun hoofdtaken.

We willen graag *kostenbesparingen* uitvoeren en daarom vragen wij uw hulp en medewerking om dit doel te bereiken.

Wij vragen de bezoekers de volgende punten in acht te nemen:



- Scheid uw afval en deponeer groen in de daarvoor gereedstaande kar of groene afvalbakken.
- Restafval ( ook plastic bakjes e.d.) horen in de grijze afvalbakken gedeponerd te worden. Nog liever hebben we dat u het plastic in de daarvoor bestemde oranje afvalcontainer gooit, bij de brandvijver.
- Neem aarden potjes en verwelkte plantenbakken desnoods mee naar huis; voor een paar euro's kunt u zelf weer een waardig grafstuk arrangeren en zodoende alles weer hergebruiken.
- Meld schade of vermissing direct bij onze contactpersoon Wim Hoogesteger ( tel. 351875). Ook als u behoefte heeft aan meer informatie over het beheer van graven of monumenten kunt u bij hem terecht.
- Gelieve tuingereedschap na gebruik op de daarvoor bestemde plaats terug te hangen of te plaatsen. Velen na u willen hier ook dankbaar gebruik van blijven maken.
- Indien bovenstaande punten door alle mensen in acht worden genomen, kunnen we aanzienlijke kosten (wel € 1000.-) besparen op afvalverwerking. Deze besparingen komen iedereen ten goede, zodat verdere kostenstijgingen kunnen worden voorkomen!



*kerk en scheiden...wie had kunnen bedenken dat deze twee woorden toch bij elkaar kunnen passen...*



## Oktober: rozenkransmaand

De katholieke traditie is een brede traditie. Ook qua gebed. Je hebt niet alleen de eucharistie, maar ook het bidden van de psalmen. Je hebt niet alleen het bidden met woorden maar ook het bidden van stilte. Zo heb je ook de rozenkrans. En omdat oktober klassiek de rozenkransmaand is, gaat deze post over de rozenkrans.



De kracht van de rozenkrans is dat het een eenvoudig en laagdrempelig gebed is. Het is niet moeilijk: voornamelijk bestaat het uit Onze Vaders en Wees Gegroet en in een bepaalde afwisseling. Je kunt het overal bidden, desnoods op je 10 vingers. Op een gegeven moment gaat het vanzelf, en kabbel je van het ene Wees Gegroet naar het volgende.

Ongemerkt wordt je opgenomen in de vriendschap van Maria, tot wie je je steeds weer richt met het verzoek bid voor ons, bid voor ons, bid voor ons. De verbondenheid met hemelse vriendin Maria is een tweede charme van de rozenkrans.

Veel mensen hebben iets aan de rozenkrans. (Dat hoeft overigens helemaal niet: uit de brede traditie van de kerk mag je kiezen wat jou helpt.).

Dinsdag 6 oktober: 19.00 uur in onze kerk kunt u meebidden!

## OKTOBER; WERELDMISSIEMAAND

Geef hoop aan de christenen in Pakistan Wereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar aandacht aan de katholieke Kerk in Pakistan.



In dit islamitische land hebben minderheidsgroepen, onder wie de christenen, het zwaar: armoede, analfabetisme, religieus geweld en terroristische aanslagen. Met name vrouwen en meisjes lopen groot gevaar slachtoffer van geweld te worden. Katholieken in een islamitisch land Het aantal katholieken in Pakistan bedraagt 1,15 miljoen. Hoewel een respectabel aantal, vormen katholieken een minderheid in het islamitische land.

Volgens de traditie zou de heilige apostel Thomas door India en Pakistan gereisd hebben om er het christendom te brengen. De eigenlijke missie begon in de 19e eeuw met legeraalmoezeniers, zowel in het zuiden (Sindh) als meer naar het noorden (Punjab).

De katholieke Kerk draagt met haar onderwijs en gezondheidszorg bij aan de ontwikkeling van Pakistan, waar veel armoede heerst, het analfabetisme hoog is en veel mensen geen enkele toegang tot onderwijs en gezondheidszorg hebben. Blasfemiewet In Pakistan geldt de sharia, de islamitische wet. Een belangrijke rol speelt de blasfemiewet die in 1986 ingevoerd werd. Op godslastering en beledigende opmerkingen over de profeet Mohammed staan geld- en gevangenisstraffen en in het ergste geval de doodstraf. De christelijke Asia Bibi zit al vele jaren in de gevangenis. Hoewel tot nu toe geen enkele veroordeelde ter dood is gebracht, zijn er al vaak aangeklaagden door islamisten vermoord.

Alle minderheden in Pakistan lijden onder deze wet, niet alleen christenen. Een groot probleem is dat de blasfemiewet vaak misbruikt wordt om ordinaire burenruzies uit te vechten. Positie van vrouwen en meisjes Hoewel vrouwen en mannen volgens de Pakistaanse wet officieel gelijke rechten hebben, komt daar in de





praktijk weinig van terecht. Na Afghanistan en Congo is Pakistan het derde gevaarlijkste land voor vrouwen. Er is veel geweld tegen vrouwen, zoals verbrandingen en verkrachtingen. Daar komt bij dat vrouwen op veel gebieden totaal buitengesloten zijn. Reden daarvoor zijn de tot op heden heersende stammentradities, die het dagelijkse leven van de mensen nog verregaand bepalen en vrouwen geen actieve rol in de samenleving toestaan. In het straatbeeld domineren mannen. Vrouwen zijn altijd gesluierd, ongeacht hun religie.

Help mee en geef hoop aan de christenen in Pakistan  
MISSIO/Pauselijke Missiewerken steunt de parochies en religieuzen in Pakistan bij hun pastorale werk, onder meer op het gebied van vrouwenrechten, de interreligieuze dialoog, vredeswerk. Helpt u mee? Geef dan in de collecte op Missiezondag 18 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.

## KERKSCHATTEN UIT RILLAND



Sinds eind september staan twee heiligenbeelden in onze kerk, die voorheen een prominente plaats hadden in de H. Josephkerk van Rilland. Nu deze kerk gesloten is, hebben wij deze beelden cadeau gekregen, als ware het adoptiekinderen...

Binnenkort verhuizen de beelden naar het mortuarium. Na de opknapbeurt ( die in oktober zijn beslag krijgt) zullen ze een definitieve plaats krijgen in de entree van dit gebouw.