

Week van de eenzaamheid



Ruim 30 % van de Nederlandse bevolking is 'matig eenzaam' en 8,4 % is dat zelfs 'ernstig' of 'zeer ernstig'. Dat blijkt uit een enquête van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat onderzoek deed naar 370.000 mensen in het afgelopen jaar. Of eenzaamheid toeneemt is niet bekend, omdat dit onderzoek pas voor de eerste keer plaats vond. Maatschappelijke organisaties, waaronder Humanitas en het Leger des Heils vragen aandacht voor dit probleem, dat zeker ook in ons dorp zal spelen.

We onderscheiden emotionele eenzaamheid (het ontbreken van een hechte band met anderen) en sociale eenzaamheid (je hebt minder contact met anderen dan je zou willen).

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat buren elkaar kennen en bij elkaar wel eens op bezoek gaan.... Ook in 's-Heerenhoek wonen mensen al jaren in dezelfde straat, maar weten ze amper iets van elkaar; laat staan dat ze elkaar eens opzoeken.

Speciale aandacht voor de ouderen onder ons, die geen familie of bekenden in de directe omgeving hebben wonen. Ook vluchtelingen maken moeilijker contact, omdat ze onze taal niet spreken. Goed om daar (en bij henzelf) eens stil te staan. R. Gielens

Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap

27 augustus: Jacobus Marinus Raas.

30 augustus: Franciscus Stokx.

23 september: Cornelis Marinus van Dijk,.

24 september: Anthonia de Pundert-de Jonge

27 september: Catharina Maria de Jonge-Vermue

Collectes in oktober:

6 oktober: Wereldmissiedag voor de kinderen

19/ 20 oktober: Missiethuisfront

26/27 oktober: Caritas-regioproject

Zondag 6 oktober: 27^e zondag door het jaar

Wereldmissiedag voor de kinderen.

9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen en zang van het dameskoor.

Thema: 'Geef ons meer geloof'. Liturgische kleur: groen.

Misintenties:

Stien Kroon * Wim Boonman * Jrgt. Apolonia Traas-Moison – Frans Traas en ov. fam. * Adriaan Rijk-Dymphna Lodiers en zoon Rinus * Jacobus de Hond-Cornelia de Hond-van den Dorpel, zoon Sjaak en ov. fam. * lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam. Martens-Verschragen en Evers, Ko en Corrie * Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * fam. Vette-Boonman * Jaap Vermue * Jan Stoop en ov. fam
Na afloop: koffiehoek, waarin oliebollen en kaarten te koop worden aangeboden.

Dinsdag 8 oktober:

19.00 uur: Mariaviering met rozenkransgebed; verzorgd door de liturgische werkgroep; kinderen gaan mee voor in gebed en overdenkingen. Zang van het dameskoor.

Zondag 13 oktober: 28^e zondag door het jaar

9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen en zang van het herenkoor.

Misintenties:

Matthijs de Jonge en Maria Janssens * Cornelia C. Traas-Westerweele * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * ov. ouders Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Stien Kroon * Frans Courtin en Johanna Pieterse * ov.fam. Hubrecht Smits en Magdalena de Jonge * ov. fam. Vermue-Priem * Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * ov. fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * ov. ouders Simon Boonman-Pieterella de Baar en ov. fam. * Johannes Smits en ov. fam. * Hugo Ars en Magdalena Ars-Rijk * Wim Boonman * Leen van Gessel * ov. ouders Bart en Janna Geijs- Franse * Kees de Jonge * Mina Stokx-Capello.

Zaterdag 19 oktober:

19.00 uur: viering van Woord en Communie met voorganger pastoraal werker Wiel Hacking en samenzang.

Misintenties:

Adriaan Rijk-Dymphna Lodiers en zoon Rinus * Pieter Boonman * ov. Leden Gedurige aanbidding * Mari Franse * Ko van den Dries ov. ouders en zussen Jo en Corrie * Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve.

Jaargang 41/nummer 40: zaterdag 5 oktober 2013

Parochiekern Heilige Willibrordus 's-Heerenhoek

Deken Holtkampstraat 9 4453 AH 's-Heerenhoek tel. 0113-351264

e-mail: info@rksheerenhoek.nl website: www.rksheerenhoek.nl bankrekening: 1285.96.538

Zondag 20 oktober: Wereldmissiedag/ 29^e zondag door het jaar
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom

Brooijmans en samenzang.

Misintenties:

Cornelia Rijk * Stien Kroon * Tilly Vermue-Joossen *
Cornelis Vermuë en Cornelia Vermue-van Stee * Gerrit
Verbart en Anna Uitterhoeve * Pieter Vermue-Adriana
Rentmeester en ov. fam. * Willem van 't Westeinde *
Johannes Vermue en Catharina Almekinders * Marinus van
Stee en Johanna Almekinders * A. Remijn en J. Remijn-
Boonman en ov. kinderen * Tiny Geijs-Peperzak * Jan Patee
* Kees Ars ov. ouders en fam. * ov. ouders Marinus van
Gessel en Serafina Mattens * Maria Mattens en Leonardus
Mattens.

Opgave misintenties

*U kunt deze tot **dinsdag 8 oktober 2013** voor de volgende editie doorgeven via de brievenbus parochiecentrum of via de mail: winro@zeelandnet.nl of persoonlijk via contactpersoon: Mevr. Nel de Winter-Roks, tel. 351852. Graag op enveloppe vermelden: misintenties.*

Ziekenbezoekgroep:

Geeft u door indien iemand al langere tijd in het ziekenhuis verblijft, of thuis herstellende is? Een klein gebaar of bezoek wordt erg op prijs gesteld door velen.

Contactpersoon: voor oktober: *Ria Remijn. De Winterstraat 12, tel. 0113-404386.*





Wereldmissiemaand (oktober) heeft dit jaar als thema: *Gods Woord*.

In de Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania leest men wekelijks het Woord van God en bespreekt men met elkaar hoe dit betrekking heeft op het dagelijkse leven.

Tanzania. In Tanzania wordt het behoren tot een godsdienst niet officieel geregistreerd. Men gaat uit van ongeveer een derde deel christenen, een derde deel moslims en een

derde deel aanhangers van traditionele religies. Er zijn een kleine acht miljoen katholieken in het land. De kern van het kerkelijke leven vormen de 20.000 Kleine Christelijke Gemeenschappen. Kleine Christelijke Gemeenschappen.

In kleine groepen van zo'n 10 tot 15 gezinnen komen mensen bij elkaar om te bidden, Gods Woord te delen, te praten over hun zorgen en elkaar te helpen. De groepsleden kiezen uit hun midden iemand die leiding geeft. De pastor van de parochie bezoekt de groepen regelmatig. Zo houdt hij contact met de mensen en komt hij op de plaatsen waar ze wonen, leven en werken. Samen bidden. Om zes uur 's ochtends komt in Maua in het noorden van Tanzania de Kleine Christelijke Gemeenschap onder leiding van Cyrill bij elkaar voor het wekelijkse Bijbel – Delen. Cyrill: *“In Maua zijn de mensen arm. Samen bidden wij tot God, zodat wij onze levenssituatie kunnen verbeteren. En als u de mogelijkheid heeft, ons op een of andere manier te ondersteunen – in ons geloof en in onze levensomstandigheden – dan zijn wij daar zeer blij mee. Daarom vragen wij u, voor ons te bidden.”*

Steun de Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania en geef aan de collecte of stort uw bijdrage op rekeningnummer 1566 Missio Wereldmissiemaand te Den Haag.

Hoe adopteer ik een kerkpilaar?

Naar aanleiding van onze vorige publicaties in dit kerkblad, vroegen enkele belangstellenden hoeveel de kosten bedragen van zo'n pilaar.

We moeten onderscheid maken tussen een volledige restauratie van een complete pilaar en de aanpak van een vochtprobleem van de pilaarvoeten.

Een volledige restauratie (van top tot teen) zou zo'n duizend euro bedragen, omdat we dan stellingen in de kerk moeten aanbrengen. Bovendien moeten we de vraag stellen hoe we de pilaar willen restaureren: in de oude stijl (wellicht met kleurstellingen) of herstel van de huidige kleuren. Deze discussie voeren we nog niet, vanwege de hoge kosten per pilaar.

De parochiekerncommissie heeft zich voorlopig vooral ten doel gesteld om de basis van de pilaren aan te pakken. Hier doen zich vooral vochtproblemen voor, die een negatief effect hebben op het interieur van ons godshuis.

De kosten per pilaarvoet worden geschat op € 400.- , gebaseerd op de aanpak van alle (12) pilaren.

Nu we voor 8/12 deel 'adoptieouders' hebben, durven we met de aanpak te starten.

Wie ons helpen wil om voor één van de laatste vier een 'adoptieouder' te vinden... die mag zich melden.

Misschien kunt u -samen met anderen- iets voor ons doen.



Wij blijven in afwachting, wie dit aanbod (400 euro) accepteert en er mede zorg voor draagt, dat we eind 2013 voor alle twaalf pilaren een donateur gevonden hebben.

Tip: vraag een kwitantie, zodat u bij belastingaangifte dit kan overleggen en wellicht aftrek geniet.

Toneelavond

Op zaterdag **26 oktober** houden we weer de **'s-Heerenhoekse avond** in de Jeugdhoeve aanvang 19.30 uur....

De fanfare St. Cecilia en de 's-Heerenhoekse Comedie gaan de avond verzorgen.

Voor de pauze een concert van de Fanfare o.l.v. Judith van boven en na de pauze het toneelspel o.l.v. Ria Hoogesteger

Je za't ruke, zieé, voele en proeve

Na afloop kan er nog gedanst worden..... tevens loterij
Het beloofd weer een unieke avond te worden, met veel luister en kijkgenot. Kaarten zijn te bestellen bij

Lau Traas tel: 0113-351874 of bij Rinus de Vos 0113-351371

Pausboodschap Wereldmissiedag:

Gods Woord buiten de eigen omheining brengen

In Rome werd vorige maand de boodschap van de paus naar aanleiding van de Wereldmissiedag gepresenteerd. Paus Franciscus benadrukt daarin dat het geloof een kostbaar geschenk is, dat niet alleen voorbehouden is aan de eigen gemeenschap maar “in de periferieën” gebracht moet worden. Wereldmissiedag heeft dit jaar in onze kerk plaats op zondag 6 oktober.



“Dikwijls ondervindt het werk van de evangelisatie niet alleen van buitenaf hindernissen, maar binnen in de kerkgemeenschap zelf. Soms denkt men nog steeds dat de waarheid

van het evangelie brengen de vrijheid geweld aandoen is.” De missionariteit van de Kerk is geen proselitisme, benadrukt de paus, “maar een getuigenis van leven dat de weg verlicht die leidt naar hoop en liefde.”

Paus Franciscus is zeer stellig: Christus kan niet los van de Kerk worden verkondigd. Als wij het geloof alleen maar voor ons houden, “dan dreigen wij geïsoleerde, onvruchtbare en zieke christenen te worden. (...) De verkondiging van het evangelie is een engagement dat de hele Kerk drijft.” Het missionaire elan is een duidelijk teken van de rijpheid van een kerkgemeenschap, citeert de Heilige Vader zijn voorganger Benedictus XVI (Apost. exhort. *Verbum Domini*).