

Willibrordzondag 3 november 2013

Als klein jongetje leeft Willibrord al tussen de monniken in een klooster in Engeland. Willibrord studeert ijverig en voelt zich aangetrokken tot de wereld van het verkondigen van het geloof. Zelfs in vreemde en gevaarlijke streken!



In 688, hij is dan 30 jaar oud, wordt hij tot priester gewijd. In 690 steekt Willibrord met een groep kloosterlingen de Noordzee over. Hij wil de Friezen bekeren tot het christendom. Zonder pardon sloop Willibrord tempels en beelden van de oude goden. Net zoals zijn geloofsgenoot Bonifatius dat doet. In plaats van de omgehakte heilige eiken laat hij kerken bouwen. Hij sticht ook kloosters in Limburg en Luxemburg. Hij kiest de oude Romeinse vestingplaats Utrecht als zijn hoofdkwartier. Hier bouwt hij op de fundamenten van een oude kerk een nieuwe en wijdt deze aan de heilige Martinus (11 november) . Dit kleine kerkje is de voorloper van de latere Domkerk van Utrecht.

In 695 wijdt de paus hem tot bisschop. Als eerste bisschop van Utrecht leidt Willibrord de jonge Nederlandse kerk.

Later trekt Willibrord zich terug in een klooster bij Echternach, Luxemburg. Daar overlijdt hij, op 81-jarige leeftijd op 7 november 739.

Zijn sterfdag wordt elk jaar herdacht op of rond 7 november; we noemen die dag Willibrordzondag.

Onze kerk is naar hem vernoemd. De allereerste kerk van 's-Heerenhoek had twee heiligennamen: de heilige Willibrordus en de heilige Blasius. Later heeft de parochie Heinkenszand de naam van Blasius overgenomen. Willibrord bleef voor 's-Heerenhoek.

Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap

24 september: Anthonia de Pundert-de Jonge

27 september: Catharina Maria de Jonge-Vermue

09 oktober: Aalbrecht van den Dries.

13 oktober: Chris Hoondert.

17 oktober: Margaretha Geertruida Schrieks- Rentmeester.

Collectes in november

03 november; misdienaarscollecte t.b.v. regio-uitje.

16/17 november: Caritascollecte

24 november: Ceciliacollecte t.b.v. beide koren

Een gedachtenisprentje van alle overledenen in de periode 1 november 2012- 1 november 2013 ligt klaar.

Zondag 3 november: Willibrordzondag

9.00 uur : eucharistieviering met voorganger pastor Tom Brooijmans en zang van kinderkoor 'Esperanto'.

Liturgische kleur: wit

Misintenties:

Adriaan Westdorp en Johanna Westdorp-Janse * Stien Kroon * Jrgt. Jo de Jonge, echtpaar de Jonge-Rijk * lev.

Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam. Martens-

Verschragen en Evers, Ko en Corrie * ov. fam. Martens-

Buteijn * Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur *

Jaap Vermue * Willem de Jonge-Lena de Jonge-de Winter

en ov. fam. * Piet Verbart en ov. fam. * Lau de Vos *

Jacobus Vermue en dochter Leny * ov. ouders

Rentmeester-Martens.

Zondag 10 november: 32^e zondag door het jaar

9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen en zang van het herenkoor.

Liturgische kleur: groen

Misintenties:

Cornelia C. Traas-Westerweele * Stien Kroon * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Maria en Johanna Martens en fam. * Frans Courtin en Johanna Pieterse * fam. Martens-Buteijn * ov. fam. Vermue-Priem * Adrie van den Dries en ov. fam. * Johannes smits en ov. fam. * Fridus Tempelaars en ov. fam.

Zaterdag 16 november:

19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom Brooijmans en zang van het dameskoor.

Liturgische kleur: groen

Misintenties:

Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Jobina Vette en ov. fam. * Jan van den Dries-Margaretha Vermuë en ov. fam. * ov. Leden Gedurige Aanbidding * Ko van den Dries ov. ouders en zussen Jo en Corrie * ov. fam. Remijn-Huige * Jan en Rienus Schrieks * ter herinnering aan Rinus Rijk * Cornelia Boonman-van 't westende * Catharina Boonman * ov. fam. M. Boonman-Jasperse *

Zondag 17 november: 33^e zondag door het jaar

9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen en samenzang.

Misintenties:

Stien Kroon * Cornelia C. Traas-Westerweele * Cornelia Rijk
* Laurentius Priem en ov. fam. * Tilly Vermue-Joossen *
Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * Pieter
Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * Marinus Rijk en
Tonny Rijk * Anthonia Remijn en ov. fam.

Opgave misintenties

*U kunt deze tot **dinsdag 5 november 2013** voor de volgende editie doorgeven via de brievenbus parochiecentrum of via de mail: winro@zeelandnet.nl of persoonlijk via contactpersoon: Mevr. Nel de Winter-Roks, tel. 351852. Graag op enveloppe vermelden: misintenties.*

Ziekenbezoekgroep:

Geeft u door indien iemand al langere tijd in het ziekenhuis verblijft, of thuis herstellende is? Een klein gebaar of bezoek wordt erg op prijs gesteld door velen.

Contactpersoon: Voor november; Ria Knuit-v.d. Molen, Merietestraat 20, tel. 351783.

De misdienaars zullen tijdens deze viering hun jaarlijkse collecte mogen houden ten bate van hun uitstapje.



Op zondag 1 december is de volgende actie + tevens kaartverkoop van de dames van Kerksnuffel. Alles ten bate van het onderhoud aan de pilaren.