



Zaterdag 2
februari

2013 is het

Maria

Lichtmis

(ook wel

'gewoon' Lichtmis

genoemd): de christelijke

feestdag waarop de

'Opdracht van de Heer in

de Tempel' wordt herdacht



en het zuiveringsoffer dat Maria volgens de Joodse wet veertig dagen na de geboorte van Jezus moest brengen. Het is de laatste feestdag waarvan de datum verbonden is aan die van Kerstmis. Orthodoxe kerken vieren Maria Lichtmis volgens de door hen gebruikte Juliaanse kalender op 15 februari. De oude Kelten vierden Imbolc: een feest halverwege de winter, met de lente in het vizier.

Imbolc betekent zoiets als 'in de buik of 'in de melk' en heeft te maken met de geboorte of het zogen van lentelammers: als teken van eerste nieuw leven middenin de winter. Kaarsen benadrukten dat de dagen gingen lengen. Traditiegetrouw worden kaarsen gewijd en kaarsenprocessies gehouden voor de mis: vandaar de naam Lichtmis. Ook is het traditie om op deze dag pannenkoeken te eten. Het gezegde 'Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt haar pannetje warm' slaat hierop, al heeft 'pannetje' in oud Nederlands taalgebruik een dubbele betekenis. Maria Lichtmis werd tot in de 17^e eeuw ook wel Vrouwendag of Lieve Vrouwendag genoemd (Maria, Onze Lieve Vrouwe). Vanaf de 15^e eeuw werden in Amsterdam de burgemeesters op Vrouwendag gekozen. Op die dag was de vrouw belangrijk en mocht zij een man kiezen. Tuinders beginnen op deze dag altijd met het voorbereidende werk voor de moestuin. In Polen en Guatemala wordt Kerstmis gevierd tot Maria Lichtmis pas dan worden de kerstbomen opgeruimd, niet zoals in de meeste landen na 6 januari.

Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap

Overleden:

02 januari: Leen van Gessel

05 januari: Kees de Jonge

extra collectes:

03 februari: Caritascollecte

17 februari: Vastenactie-start (bisdom) tot en met 31 maart

Zondag 3 februari: 4^e zondag door het jaar/ H. Blasius

9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang van het dameskoor. Liturgische kleur: groen.

Misintenties:

Kees Ars * Stien Kroon * Wim Boonman * Matthijs de Jonge en Maria Janssens * Gerrit Capello * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Frans Courtin en Johanna Pieterse * lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam. Martens-Verschragen en Evers, Ko en Corrie * Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * ov. fam. Hubrecht Vermuë-de Winter. **Na de viering : koffiehoek achterin de kerk.**

Zondag 10 februari: 5^e zondag door het jaar

9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen en zang van het herenkoor; liturgische kleur: groen.

Misintenties:

Stien Kroon * Jrgt. Wim Boonman * ov. ouders Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * Johanna en Maria Martens en fam. * echtpaar de Jonge-Rijk en dochter Jo * ov. Leden van de V.O.K. * ov. fam. Vermue-Priem * Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve.

Woensdag 13 februari: Aswoensdag/start veertigdagentijd

19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang van het dames- en herenkoor. Na afloop uitreiking askruisje.

Zaterdag 16 februari:

19.00 uur: Byzantijnse viering met voorganger pater Paul en zang van het Tjoedakoor.

Misintenties:

Laurentius Remijn * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlimnck en fam.
* ov. Leden Gedurige Aanbidding * Pieter Boonman * Ko van den Dries ov. ouders en zussen Jo en Corrie .

Zondag 17 februari: eerste zondag van de vastentijd

9.00 uur: dienst van woord- en communie met voorganger Jeanine Heezemans en samenzang.

Misintenties:

Stien Kroon * ov.ouders Frans Traas-Apolonia Traas-Moison en ov. fam. * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelia Rijk * Frans Courtin en Johanna Pieterse * Jrgt. Johannes Smits en ov. fam. * Tilly Vermue-Joossen * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * Gerrit Verbart en Anna Uitterhoeve * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * Connie Limonard * Hugo Ars en Magdalena Ars –Rijk * M. van 't Westeinde * Jrgt. A. van 't Westeinde

Opgave misintenties

U kunt deze tot dinsdag 5 februari 2013 voor de volgende editie doorgeven via de brievenbus parochiecentrum of via de mail: winro@zeelandnet.nl of persoonlijk via contactpersoon: Mevr. Nel de Winter-Roks, tel. 351852.

Graag op enveloppe vermelden: misintenties.

Ziekenbezoekgroep: Geeft u door indien iemand al langere tijd in het ziekenhuis verblijft, of thuis herstellende is? Het aantal meldingen is zeer beperkt, terwijl de dames van deze groep u zo graag van dienst willen zijn.

** februari: Ria Remijn, tel. 404386.*

Extra collecte t.b.v. de Caritas.

Het duurt nog enkele weken, maar vanaf 13 februari tot en met 30 maart loopt de Vastenactie 2013. Ook dit jaar zal de Caritas zich inspannen om zoveel mogelijk geld in te zamelen.

Het centrale campagneproject van dit jaar ligt in Honduras.

Tienduizenden mensen ontvluchten jaarlijks de schrijnende armoede, de uitzichtloosheid en het geweld in Honduras. Ze gaan op weg naar de Verenigde Staten, hun 'Beloofde Land', op zoek naar een toekomst en een menswaardig bestaan. Slechts een paar procent van de migranten bereikt de VS voor een leven als illegale werkkraft. De anderen worden opgepakt en teruggestuurd. Ze komen ontgoocheld, beschadigd, beroofd en gewond terug. Als ze de reis tenminste hebben overleefd.

De zusters Scalabrinianas vangen teruggestuurde migranten én hun gezinnen liefdevol op

en helpen hen weer op weg. Met uw bijdrage worden de migranten weer in staat gesteld een menswaardig bestaan op te bouwen.

Gedurende de periode van de Vastenactie zal de Caritas u hierover nader informeren, zodat u weet waar uw bijdrage aan wordt besteed en hoe u uw bijdrage kunt leveren.

Ook dit jaar zullen wij hierbij nauw samenwerken met onze school.

Tijdens de lessen zal er aan de Vasten in het algemeen en het project in het bijzonder meer aandacht worden besteed. Hiervoor zal door de Caritas lespakketen beschikbaar worden gesteld.

Hiermee kunnen wij aan onze kinderen overbrengen dat wij in grote welvaart leven en bevoorrecht zijn dat zij wel een goede opleiding kunnen volgen voor een goede toekomst. Veel van hun

leeftijdgenootjes in Honduras krijgen die kans niet. Door hierbij stil te staan tijdens de vastenperiode kunnen we hen ook leren dat door zelf een klein offer te brengen, ze iets groots voor een medemens kunnen betekenen.

Helpt u mee om dit mogelijk te maken? Namens de Caritas hartelijk dank voor uw gave.

Wilfried Boonman, contactpersoon Caritas parochiekern 's-Heerenhoek